

Van: Wouter Hillaert <wouter.hillaert@rektoverso.be>

Onderwerp: Dit moeten jullie (vanavond) nog proberen zien...

Datum: 30 juni 2017 07:30:51 CEST

Aan: Michael De Cock <mail@michaeldecock.be>, Tunde Adefioye

<tunde.adebioye@kvs.be>, Gerardo Salinas

<gerardo.salinas@kvs.be>, Kristin Rogghe <kristin.rogghe@kvs.be>

Michael en co,

Gisteren gaan kijken in vzw Toestand, vond het echt de moeite: kleine subtiele, bijwijlen licht absurde maar pientere scènes over (samen)leven in een westerse grootstad (genre: Marokkaan wil de bus op met een zeer grote zachte matras omwille van zijn lieve buitenechtelijke vriendin, en wordt daarbij geholpen door een zwarte man om de buschauffeur te overtuigen een uitzondering te maken in zijn zeer geregelde leventje, terwijl achteraan op de bus een jonge flamande met headphones roept dat de bus op tijd moet vertrekken). Een dramaturgie die van scènes langzaam een soort stuk maakt. Veel sfeer in de zaal.

De zes spelers die zich rond Ivan verzameld hebben (drie ervan zag ik ook in de Vélo van Fortitia), hebben veel potentieel. Hij wil er verder mee aan de slag de komende jaren, als een soort klein (uitbreidbaar) sociaal-artistiek gezelschap. Met de steun van een huis (zoals Kaai met Globe Aroma) zouden ze zeer gebaat zijn, lijkt me.

Vanavond om 20u nog één keer te zien.

Het is een troep die een van jullie blikken waard is, vind ik.

Wou het even tippen...

Wouter

**Dit sociaal-artistiek theaterproject start vanuit
dagdagelijkse ongemakken.**



**Zes spelers creëren 10 ludiek/dramatische scènes met
regisseur Ivan Vrambout.**

*Zal ik onderhandelen als ik zie dat een Marokkaanse Belg veel te veel rijden proeft
in de Carrefour?*

Zal ik eisen dat iemand zijn vuilnis oprapt, of is dat overdreven?

*Kan ik vragen dat die Afrikaan stopt met in de publieke ruimte in zijn smartphone te
roepen?*

*Hoe kan ik reageren? Reageer ik verontwaardigd en met enige afkeuring? Of zal ik
onderhandelen?*

*Heeft er iemand schrik als ik Arabisch spreek? Moet ik mij verdedigen omdat ik een
moslim-gelovige ben? Zal ik antwoorden als vragen over hoofddoek of varkensvlees
aan bod komen?*

De groep SPELERS bestaat uit 3 Franstaligen en 3 Nederlandssprekenden. Het is
een groep vrouwen en mannen, moslims en ongelovigen die in dialoog met
Vrambout scènes bespreken en opbouwen.

De eerste is een West-Afrikaanse krachtpatser. De tweede: een Nederlandstalige
lerares. De derde is moslim. De vierde is blind, allochtoon van tweede generatie. De
vijfde heeft een dwarslaesie en geeft les aan de VUB en de zesde is een 14-jarige
puber.

De ontmoetingsplek Kyvos bouwt het decor in Allée Du Kaai.

U bent van harte welkom.

PETIT ESPACE (een productie van Action Malaise/Kyvos) speelt op 27 juni om 18
uur, 28, 29 en 30 juni 2017 om 20 uur in Allée Du Kaai (Havenlaan 53, Bxl)

Volg ons op [FACEBOOK](#) en beleef de voorbereidingen mee.

Tickets <http://petitespace.ticketspark.be>

Inkom vanaf 5 euro

Tot snel,

Ivan Vrambout, Nadia Hadad, Abdoulaye Gueye Badji, Nabil Barssa, Elisa Arnaut,
Els Schuerman, Ibrahim Tamditi.

<http://www.ivanvrambout.be>



